

Hoe doet u mee aan het parochiefonds?

Overboeking

Deelname vindt plaats door een overboeking naar één van de rekeningnummers van onze parochie:

ABN AMRO Bank:	52.04.34.781
ING Bank:	1105157
Rabobank:	1089.02.323
Onder vermelding van:	Parochiefonds
Ten name van:	Parochie H. Michael Breda

Elke overboeking kost onze parochie ongeveer € 0,15. Bij het vaak overboeken van een klein bedrag wordt uw bijdrage dus ongewild kleiner. Om die reden verzoeken we u om uw bijdrage per kwartaal, per half jaar of per jaar over te maken.

Wat u moet weten

Het parochiefonds behoort tot de goede doelen. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar. Aantrekkelijk is het bij notariële akte vastleggen van een vaste gift per jaar gedurende 5 jaar. De parochie kan u daarbij helpen. Bij € 750 of meer in 5 jaar zijn de kosten voor de parochie.

Als deelnemer aan het parochiefonds worden uw kosten voor een eventuele viering van huwelijk of jubileum, avondwake en uitvaart verrekend met uw parochiebijdragen over de voorafgaande drie jaar. Voor het doopsel, de eerste communie en het vormsel geldt een verrekening met de bijdrage van het laatste jaar.

Informatie

Bij vragen over het parochiefonds of vragen over andere zaken, bel ons, stuur een E-mail of kom even langs. Op uw wens komen we graag bij u thuis.

Michaelparochie telefoon: 076 5219087
Hooghout 67 (bereikbaar van ma t/m vr
4817 EA Breda van 09.00 tot 12.00 uur)

E-mail: info@michaelparochiebreda.nl
Website: www.michaelparochiebreda.nl



KERK BALANS

2013



GELOVEN IS
LEVEN MET
TOEGEVOEGDE
WAARDE!

GOD..... bron van het Ware, het Goede en het Schone

Het Ware

Onze werkelijkheid is onbegrijpelijk groot en divers; zoveel blijdschap en tegelijkertijd zoveel verdriet. Je voelt je onmachtig. En ja, soms doe ik zelf een ander onrecht en pijn en heb ik spijt en hoop ik op vergeving en verzoening.

Genadig omgaan met de mens die naast je leeft, invoelend zijn en barmhartig; kijken naar de ander met milde ogen.

Maar ook je in vertrouwen kunnen overgeven aan wat je overkomt, het hoort bij het leven, het hoort bij mijn leven: Kome wat komt..... en het Ware ontvouwt zich.



Het Goede

Aan onze wereldwijde economische crisis ligt beschamend egoïsmen en pure zelfverrijking ten grondslag. Een groot onrecht heeft zich voor velen voltrokken. Een groeiend individualisme grijpt om zich heen en een verruwing van het menselijk samenleven. Vele mensen dreigen de grond onder hun bestaan te verliezen, zijn angstig en eenzaam en hebben het gevoel er alleen voor te staan. Je richten op het Goede is eerlijk delen, de ander benaderen met een menselijke maat –zoals jezelf benaderd zou wille worden- en aan mededogen doen. Goeddoen is leven vanuit de Liefde.

Het Schone

De ongelooflijke kracht en kwetsbaarheid van de natuur, de zinnenstrelende schoonheid van muziek, de tedere ontroering wanneer er een kind geboren wordt doet je vermoeden dat er méér moet zijn, dat er een God moet zijn.

Vanuit het vermoeden dat er méér moet zijn, leven wij en willen wij duurzaam met de schepping omgaan en het belang van mens en natuur voor ogen houden

Vanuit het vermoeden dat er een God moet zijn geloven wij. In woorden en symbolen bieden wij in onze samenkomsten ruimte aan het Goddelijke. In onze sacramenten raken hemel en aarde elkaar!

