

Doet u mee met Kerkbalans?

We hopen vooral dat u mee wilt doen. Hoe dat moet vindt u hieronder. Ons adviesbedrag is €115,- per jaar, maar u bepaalt natuurlijk zelf wat u wilt bijdragen.

Overboeking

Deelname vindt plaats door een overboeking naar een van de IBAN rekeningnummers van de parochie:

ABN AMRO Bank NL31ABNA0520434781
ING Bank NL53INGB0001105157
Rabobank NL55RABO0108902323
Ten name van: Augustinusparochie - Parochiekern H. Michael
Onder vermelding van: Parochiefonds

Wat u moet weten

Het parochiefonds behoort tot de goede doelen. Uw giften zijn voor de belasting beperkt aftrekbaar. Aantrekkelijk is om via een onderhandse akte tussen u en de parochie een vaste gift per jaar gedurende 5 jaar vast te leggen. Dan is uw parochiebijdrage altijd volledig van uw inkomen aftrekbaar.

Als deelnemer aan het parochiefonds krijgt u voor de kosten voor een eventuele viering van huwelijk, een uitvaart, enz. een reductie ter grote van uw bijdrage over de voorafgaande drie jaar. Voor doopsel, eerste communie en vormsel geldt een reductie met de bijdrage van het laatste jaar

Informatie

Bij vragen over het parochiefonds of vragen over andere zaken, neem contact met ons op. Op uw wens komen we graag bij u thuis.



Parochiekern H. Michael telefoon: 076 5219087
Hooghout 67 (bereikbaar van ma t/m vr
4817 EA Breda van 09.00 tot 12.00 uur)

kerkbalans.michael@augustinusparochiebreda.nl
www.augustinusparochiebreda.nl

KERK BALANS

2014



Geloven
inspireert!



Augustinusparochie

Breda
Parochiekern H. Michael



Woord van vicaris-pastoor Wiertz



Beste mensen, tijdens de eerste openbare parochievergadering, afgelopen november, werd ons verteld dat er komend jaar ongeveer 500.000 euro aan inkomsten nodig zijn voor onze Augustinusparochie. Dan kunnen de vier parochiekernen de Blijde Boodschap vorm geven en ter sprake brengen. Zijn de inkomsten lager, dan maken we verlies. Zijn de inkomsten hoger, dan komt er ruimte voor vernieuwende activiteiten (dat zou toch geweldig zijn).

Ik weet van horen zeggen dat velen van u 'naar mogelijkheid' en 'van harte' bijdragen aan kerk-zijn. Ik weet ook dat heel velen er gewoon niet bij stil staan dat de parochie gedragen wordt door alle gelovigen samen; dat dit ook geldt voor de financiën. Gelukkig voelen velen van ons zich vrij in wat we willen. Vrij in wat we wel of niet doen. En hebben we ook een eigen geweten. Soms hoor je: 'Op zich sta ik sympathiek tegenover de kerk, tegenover de parochie, tegenover wat er vanuit de parochie gedaan en georganiseerd wordt'. Toch komt hij of zij er vervolgens niet toe de parochiekern ook financieel mee te dragen. Jammer.

Denk er eens over na. Dat is wat ik aan u vraag. En als u overweegt: 'ik doe mee', doe dan ook daadwerkelijk mee. Laat het dan niet bij het voornemen zitten. Dank voor uw bijdrage, voor uw vertrouwen, voor uw betrokkenheid. Dank u wel voor uw aandacht!

Vicaris-pastoor Wiel Wiertz



Geloof inspireert!

Geloof inspireert mensen.

Geloof verbreedt je blikveld en verruimt je horizon.

Geloof maakt je sterk

Geloof is zorg dragen voor anderen en je verantwoordelijk voelen.

Geloof is staan voor een duurzaam behoud van Gods schepping.



Geloof verbindt!

Geloof verbindt mensen.

Geloof verbindt mensen met elkaar.

Geloof verbindt mensen met elkaar en met god.



Geloof Troost!

Geloof geeft troost

Geloof vergeeft en bemoedigt

Geloof maakt je vrij